

WAKE-UPCALL

'IK WAS GEWOON NIETS MEER DAN EEN REBOUND'

Naam
Daisy (33)
Relatie ja
Beroep
eigenaresse
strandtent

"IK ZAG LEON al jaren in de strandtent waar ik als student een bijbaantje had en die ik twee jaar geleden overnam. Hij kwam er al toen zijn oudste nog een baby was. Wat vond ik hem aantrekkelijk, die stoere man met zijn stoppeltjes, en dat kleine kindje op zijn rug. Die vrouw heeft mazzel, dacht ik als ik naar zijn vrouw keek, een knappe brunette, duidelijk de moeder van die kleine. Ze waren helemaal het plaatje waar ik ook op hoopte, later. Er volgde nog een kind en toen de kids zelf konden lopen, kwam er een hond bij. Leon bleef me bij als mijn ultieme droomman en daarom viel het me ook meteen op toen ik hem een paar keer in zijn eentje spotte. In de tijd maakten we al weleens een praatje en toen ik hem een keer vroeg waar zijn vrouw was, zei hij zonder omhaal: 'We liggen in scheiding. Zelfs de hond heeft ze van me afgepakt.' Ik mompelde meelevend: 'Tjee wat rot', maar ondertussen dacht ik: yes! Nu kon hij van mij worden."

FLIRTENDE BLIKKEN

"Ik hield Leon nauwlettend in de gaten en toen hij aanstalten maakte om te vertrekken bood ik hem een wijntje aan. 'Met mij als gezelschap?' voegde ik eraan toe. Het was zo rustig dat ik het werk best aan mijn medewerkers kon overlaten. Hij lustte wel een rode wijn, zei hij, en ja: gezellig als ik erbij kwam zitten. Hij vertelde van alles over zijn ex, op wie hij duidelijk woedend was. Maar hij reageerde ook op mijn flirtende blikken. Wanneer mijn blik zich in zijn blauwe ogen boorde, voelde ik me helemaal week worden. Ik schrok toen hij zei dat hij weg moest, maar kon direct daarna opgelucht ademhalen toen hij om mijn nummer vroeg. Een paar dagen later hadden we een date. Op zijn initiatief. Hoewel we het die avond vooral over zijn ex hadden, genoot ik van zijn gezelschap.

Eigenlijk maakte het mij niet uit waar hij over praatte. En logisch toch ook, dat hij hier vol van zat? Dat hij me weinig over mij vroeg nam ik hem niet kwalijk. Ik was vooral bezig met de vraag of het me zou lukken om hem vanavond in bed te krijgen. Ik kreeg mijn antwoord: hij bracht de nacht met me door en wow, wat een goddelijke ervaring. Dat hij al maanden geen sex meer had gehad, was te merken: we deden het vijf keer en toen we 's ochtends wakker werden kroop hij meteen weer op me. Vier maanden heb ik hem mijn vriend genoemd. Tegen anderen dan – aan hem durfde ik niet specifiek te vragen wat wij nu hadden. Maar dat was ook niet nodig, maakte ik mezelf wijs: we zagen elkaar toch minstens twee keer per week? Dat we bij elke ontmoeting vooral in bed lagen, zag ik als passie. Dat hij verder weinig tijd had om iets te doen, begreep ik, met alle hectiek van de scheiding. Dat zou vanzelf wel veranderen."

OOK SINGLE

"Toen werd het zomervakantie. Ik wist dat zijn ex drie weken weg zou zijn met de kinderen. Daarna zou hij vast meer tijd hebben. Ik regelde voorbarig een weekend vrij op mijn werk en stelde voor om samen weg te gaan. Leon reageerde verbaasd. Hij kon niet, hij ging met een vriend naar Italië. 'Die is ook single', zei hij argeloos. Het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg. Ik ging vlug naar de badkamer, daar sprongen de tranen in mijn ogen. Hoezo: ook single? En waarom had hij mij niets over die vakantieplannen verteld? Het was alsof opeens alles op zijn plek viel: ik was gewoon niets anders dan een *rebound*. Iemand bij wie hij zijn kwakje kwijt kon, maar voor wie hij verder nul interesse had. Na al die maanden had hij me nog altijd niets over mij gevraagd. Dat kwam niet omdat hij zoveel aan zijn hoofd had, maar omdat ik een *nobody* voor hem was. Hoe kon het dat ik dat niet gezien had? Toen ik weer terugkwam stond hij zich al aan te kleden. Hij leek zich er totaal niet van bewust te zijn hoe erg hij me van slag had gebracht. We hebben elkaar nog één keer gezien. Toen ging hij op vakantie. En ik, suffice trut, heb continu op app'jes zitten hopen. Die niet kwamen. Uit het oog, uit het hart. Om mezelf te beschermen heb ik hem aan het eind van de drie weken een selfie gestuurd van mij en een kennis. 'Ik ben verliefd', schreef ik. 'Wat leuk voor je, geniet ervan!' schreef hij terug. Zo heb ik de eer aan mezelf gehouden. We zijn nu een jaar verder. Ik heb een andere vriend met wie ik het leuk heb. Toch krimp ik nog altijd ineen als ik Leon mijn strandtent in zie komen. Hij komt nog altijd, vaak met zijn kinderen en de hond. Er zijn geregeld vrouwen bij. Hij groet mij vriendelijk, geeft me soms een knipoog. Hij heeft er geen benul van dat hij mijn hart heeft gebroken." ■