

Rozen voor Soundos

“Vrouwen kunnen net zo grappig zijn”



20 rozen, 20 vragen, dat is het Vriendin-boeket. Deze week mag stand-upcomedian Soundos 10 rozen uitkiezen en de bijbehorende vragen op de kaartjes beantwoorden.

1. Wat is het meest romantische dat ooit voor je is gedaan?

“Dat mijn vriend mij ten huwelijk heeft gevraagd! Hij was voor de eerste keer met mij in Marokko, had mijn familie net ontmoet. We liepen samen bij restaurantjes en cafeetjes in de haven, en opeens vroeg hij me. ‘Ik wil dat je mijn vrouw wordt,’ zei hij. Ik dacht meteen: help, ik heb geen waterproof mascara op! Het is nu al twee jaar geleden, we moeten nog even sparen, maar het gaat zeker gebeuren. Wanneer? Dat is *top secret!* Naast dit aanbod heb ik veel andere prachtige momenten met mijn vriend beleefd. Hij is namelijk heel romantisch – zonder dat hij het zelf weet. Als ik niet lekker in mijn vel zit of snotterig op de bank hang, dan kijkt hij me nog altijd aan alsof ik een prinsesje ben. Dát vind ik romantisch, die onvoorwaardelijke liefde – het is veel belangrijker dan welke cadeautjes dan ook.”

2. Welke BN'er of ster zou jij graag willen interviewen?

“Bill Cosby! Ik was altijd een groot fan van *The Cosby show* en kijkt nog steeds wel eens naar herhalingen. Ik vind het mooi omdat het gaat over een succesvol zwart gezin, zonder dat dit wordt benoemd. Dat benoemen, dat vind ik zo zonde: ik kan me flink ergeren als mensen het hebben over ‘een succesvolle

allochtoon’ – of nog erger: ‘een succesvolle vrouw’ – alsof dat bijzonder is! Ik houd niet van hokjesdenken. Dat is een van de redenen dat ik in het comedyvak terecht ben gekomen. Ik zal het maar toegeven: eigenlijk ben ik een gefrustreerde actrice. Acteren, dat was mijn droom, maar ik liep telkens op tegen typecasting; dan hadden ze nog een Marokkaantje nodig voor dit of dat... Vreselijk! Stand-up-comedy is een eerlijk vak. Of je er nu knap of lelijk uitziet, een bochel hebt of gehandicapt bent, dat boeit allemaal niet: zolang je maar grappig bent. Je moet je altijd opnieuw bewijzen. Dat geldt ook voor beroemde mensen. Zo is Jerry Seinfeld na zijn megagoedbetaalde serie opnieuw het podium op gegaan. Als hij opkomt, wordt de zaal helemaal gek, maar als het welkomstapplaus uitdooft, moet ook hij vanaf nul presteren.”

3. Heb je wel eens een voorspellende droom gehad?

“Eh... ja... Ja! Maar daar praat ik nooit over. Mensen vinden me al raar en als ik nu ook hiermee nog op de proppen kom, dan is het eind helemaal zoek. Maar oké dan: vroeger had ik eens een baantje bij een telemarketing-bedrijf en toen ik daar voor het eerst binnenstapte, dacht ik: huh, dit is gek, ik ken deze zaal al, ik heb erover gedroomd! Verder heb ik



Wie is Soundos?

Naam: Soundos El Ahmadi.
Geboren: 20 december 1981.
Geboorteplaats: Amsterdam.
Beroep: stand-upcomedian, actrice en presentatrice.
Relatie: ja.
Werkervaring: sinds 2007 is Soundos aangesloten bij de comedians van *Comedytrain (Toomler)*. Verder speelde ze onder meer in de film *Shouf shouf habibi!* en maakte en presenteerde ze het NPS-programma *De meiden van Haram*. Sinds 2010 toert ze met haar solothoeterprogramma *Soundos aangenaam!* door het land.

“Als ik zou koken,
was het bij ons
ramadan for life”



een keer de hele nacht over de vader van een meisje van ons management gedroomd. Bizar, want ik had de beste man maar één keer de hand geschud, vluchtig, op een bruiloft. De volgende dag heb ik dat meisje gebeld, ik moest het kwijt. Ze vertelde me dat haar vader op de eerste hulp was beland, met een gebroken kaak, en de hele nacht had liggen huilen, iets wat hij anders nooit doet. Griezellig hè?! Eigenlijk is dit niks voor mij: ik ben echt een nuchtere Hollander die vooral in de wetenschap gelooft. Aan de andere kant: ik sluit niets uit...”

4. Wat maak je voor eten als je vrienden onverwachts langskomen?

“Nou, ik zal je vertellen: vrienden moeten bij mij nooit onverwachts langskomen! Wat dat betreft ben ik ook een echte Hollander. Niets geen Marokkaanse mentaliteit van *mi casa es su casa*, nee, nee, nee: je móet me bellen! En dan is er nóg een regel: in mijn huis hoef je niets te doen... Want als ik bij jou ben, ga ik óók niets doen, haha! Maar ik ben absoluut geen keukenprinses. Gelukkig kookt mijn vriend altijd, anders was het bij ons *ramadan for life*. Maar als ik toch iets voor mijn vrienden moet maken, dan is het pasta; dan weet ik tenminste zeker dat er niemand met een voedselvergiftiging naar huis gaat!”

5. Waar ben jij verslaafd aan (geweest)?

“Aan computerspelletjes. Als tiener vond ik al die spellen geweldig, vooral als ze lekker bloederig waren. Je weet wel, van die rode spetters op je scherm. Of die racespelletjes, ook te gek. Ik had voor mijn broertje, die elf jaar jonger is

dan ik, een *Playstation portable* gekocht, maar als hij lag te slapen, liep ik ermee rond. Op een gegeven moment dacht ik: ik moet echt stoppen en me op andere dingen focussen. Nu durf ik de *Wii* bij ons thuis niet aan te raken. Straks worden daardoor mijn shows gecancelled en kan ik alleen nog maar *noodles* eten. Haast niemand weet het, maar het is wel de waarheid: ik ben een echte nerd!”

6. Welke angst wil je overwinnen?

“Nou, heel wat. Ik zit vol met angsten! Vroeger totaal niet, maar nadat ik op mijn achttiende een ongeluk met een waterscooter heb gehad, werd ik overal bang voor. Ik kan zo een top tien maken: spinnen, insecten, hoogtes... Ik heb zelfs een tijdje podiumangst gehad. Dat is lastig hoor, in mijn vak! Dan stond ik te wachten tot ze mijn naam riepen, maar hoopte ik ondertussen dat het gebouw zou instorten of dat er een lamp op mijn hoofd zou vallen. Een cursus NLP, Neurolingüistisch programmeren, heeft me hierbij geholpen. Ook andere angsten heb ik tegenwoordig beter onder controle, onder meer door ze te lijf te gaan in het programma *Wie is de mol?* Nu kan ik eindelijk relaxed in de tuin zitten; vroeger maakte ik bij elk onschuldig beestje dat op mijn arm landde een lichtsprong. Mijn állergrootste angst bij *Wie is de mol?* was trouwens dat mijn intuïtie mij in de steek zou laten. Ik ben er stellig van overtuigd dat ik héél veel mensenkennis heb. Wat als ik zou ontdekken dat dit niet klopte? Maar gelukkig: ik wist vanaf dag één dat Patrick de mol was. Goed hè? Oeps, ik moet nu wel ophouden met al die bekentenissen, anders gaan mensen me echt eng vinden.”



7. Welk taboe moet volgens jou nog worden doorbroken?

“Ik ben het spuugzat dat mensen zeggen dat vrouwen niet grappig zijn. Daar ben ik echt helemaal klaar mee! Het gebeurt me vaak dat ik van het podium kom en dat ik dan haast verbaasd hoor: ‘Ik moest erg om je lachen, terwijl ik vrouwen normaal helemaal niet grappig vind.’ Dat overkomt alle vrouwelijke cabaretiers. Het is de hoogste tijd dat met dat vooroordeel korte metten wordt gemaakt. Vrouwen kunnen echt net zo grappig zijn als mannen.”

8. Wat is je mooiste dierenmoment?

“Eh... Ik vind dieren heus leuk maar eerlijk gezegd ben ik niet de grootste dierenvriend die er bestaat. Wat ik nog het meeste met ze

heb, is dat ik ze opeet! Dat is het moment dat ik écht contact met ze maak. Katten, ik ben er allergisch voor, dan krijg ik meteen een dikke keel en kan ik niet meer ademen. Honden vind ik leuk maar ze moeten niet te groot zijn. Want mijn naaste dierenmoment, dat schiet me wél meteen te binnen: ik was twaalf en op bezoek bij mijn vriendinnetje. Ze hadden net een Dobermann. Ik keek al angstig maar zij zei: ‘Je kunt hem aaien, hoor.’ Nou, dat straalde hij niet uit maar ik stak toch mijn hand uit. En toen was het: hap! Nog net op tijd kon ik mijn hand terugtrekken... Horror. Nee, van die grote honden, waarvan je niet weet of het nu een hond of een schaap is, daar wil ik niets van weten. O, wat ik wél te gek vind, zijn van die mopshondjes. Die zijn zó lelijk, maar zóo lief! Daar word ik helemaal blij van.”



9. Met wie heb je nog een appeltje te schillen?

“Met Osama, maar die is al dood! Verder weet ik eigenlijk niemand. Ik ben heel gemakkelijk: als iemand niet leuk met mij omgaat, dan kap ik het contact af, dat vind ik zonde van mijn tijd. Vroeger had ik een paar vriendinnen bij wie ik na afloop van een ontmoeting altijd helemaal kapot was, ze zogen al mijn energie weg. Het waren geen goede vriendschappen en daar doe ik niet meer aan mee. Ik omring mij alleen nog met leuke mensen. Ik heb hooguit een appeltje te schillen met de mensen die mij vroeger gepest hebben. Al ben ik dan 29, en zeg ik tegen mezelf: *get over it*, en al is dat ook heus wel gelukt, vergeten doe ik het nooit. Ik ben ze nog wel eens tegengekomen. Toen deden ze heel aardig. Zo van: ‘Ha Soudos, wat leuk, ik zag je onlangs op tv!’ Zo smerig! Dat zei ik ook meteen. ‘Stop maar met dit toneelstukje, we zijn vroeger ook nooit vrienden geweest, doorlopen dus.’ Mensen zullen mij nooit kwalijk kunnen nemen dat ik niet eerlijk ben. Ik zeg gewoon waar het op staat.”

10. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Een advies van mijn moeder. Zij heeft altijd benadrukt dat ik moet doen wat mij gelukkig maakt. In de Marokkaanse cultuur zijn mensen vaak bezig met ‘wat zullen de burens denken’, maar mijn moeder heeft altijd gezegd: ‘Trek je eigen plan, jij bent de enige die weet wat het beste voor jou is.’ Wat een slimme vrouw, hè! Deze levenshouding is versterkt door dat ongeluk op mijn achttiende. Het scheelde niet veel of ik was in een rolstoel beland die ik met mijn mond moest besturen. Ik heb toen besloten dat ik alléén maar dingen wil doen waar ik honderd procent achter sta. Dat geldt ook in mijn werk: als ik ergens een knoop van in mijn maag krijg, dan kap ik ermee, ook al zou het wel goed voor mijn carrière zijn.”